

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**  
Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΤΥΠΩΝ  
ΕΚ ΤΟΥ Γ' ΤΟΜΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗ  
Ηράκλειον Κρήτης

**ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ**



ΑΘΗΝΑΙ 1981 - 82

323  
3  
747

1323  
f4f B

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ  
Ήρακλειον Κρήτης

## ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Η Κρήτη καὶ ἡ Πελοπόννησος εἶναι δύο κομμάτια τοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου ἀδελφά, δμοια γεωδαιτικά, γεωφυσικά, πλουτολογικά, ἀνθρωπολογικά καὶ πολιτιστικά. Η ἀνθρωπολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ σχέση των ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Προϊστορικὴ ἐποχὴ, ὅπότε ἀναπτύχθηκε ὁ Κρητο-Μυκηναϊκὸς Πολιτισμός, μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν των, μὲ τὰ συνοικέσια, τὶς ἐμπορικὲς καὶ τεχνικὲς σχέσεις κ.λ.π. Η Κνωστὸς καὶ οἱ Μυκῆνες, ἀδελφὲς πόλεις, εἶναι οἱ ἀρχαιότερες ἑστίες τοῦ πολιτισμοῦ ἐκείνου. Τὸ ἀποκαλύπτον καὶ τὸ πιστοποιοῦν τὰ εὑρήματα τῶν τελευταίων ἀνασκαφῶν, τοῦ Ἐβανς στὴν Κνωσόδο καὶ τοῦ Σλίμαν καὶ τῶν διαδόχων του στὶς Μυκῆνες. Οἱ κάτοικοί των, τὴν ἐποχὴν ἐκείνη, μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα, ὅπως δείχνουν οἱ πινακίδες τῆς Κνωσοῦ καὶ τῆς Πύλου καὶ συνεχίζουν παράλληλα τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἴδιου πολιτισμοῦ. Τὸ μινωικὸ στοιχεῖο διασταυρώνεται μὲ τὸ μυκηναϊκό. Κατὰ τὸ Μαρινάτο<sup>1</sup>, ὁ ἡγεμόνας τῆς Κνωσοῦ τῆς Ὅστερομινωικῆς ἐποχῆς (YM 11, 1450-1400) ἦταν Ἀχαιός καὶ ἀπόγονός του ἦταν ὁ Ἰδομενέας, ποὺ ἔξεστράτευσε μὲ τὰ 80 πλοῖα του, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἀχαιοὺς κατὰ τῆς Τροίας.

Ὕστερα ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν Δωριέων δὲ Ἀλθαιμένης, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Ἀργος, δδήγησε στὴν Κρήτη τὴν πρώτη δωρικὴ ἀποικία. Ἀπὸ τὴ Σπάρτη δὲ Ταλθύβιος δδήγησε ἄλλη ἀποικία στὴν Κρήτη ὡς καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι Πόλλις, Δελφὸς καὶ Κραταιΐδας<sup>2</sup>. Οἱ τελευταῖοι ἀποβιβάστηκαν στὴ Χερσόνησο καὶ ἀποίκισαν τὴ μεγάλη πόλη Λύκτο. Ἐτσι οἱ σχέσεις τῆς δωρικῆς Σπάρτης μὲ τὴ δωρικὴ Κρήτη γίνονται στενότατες καὶ ἡ περίφημη νομοθεσία τοῦ Λυκούργου εἶναι ἀπαύγασμα τῆς μελέτης τῆς σοφῆς νομοθεσίας τοῦ Μίνωα.

Ἄδελφοὶ νησιωτικοὶ χῶροι εἶχαν τὴν ἴδια τύχη στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Καὶ τὸν ἔνα καὶ τὸν ἄλλο καταλάβαν οἱ Φράγκοι καὶ ὕστερα ἀπ' αὐτοὺς οἱ Τούρκοι. Μετὰ τὴν ἄλωση τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1540 οἱ κάτοικοι τῆς Μονεμβασίας (Napoli di Malvasia) καὶ τοῦ Ναυπλίου (Napoli di Romania), ποὺ πολέμησαν στὸ πλευρὸ τῶν Βενετῶν, ἀναγκάστηκαν νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς Βενετούς. Τοὺς «πιστότατους» αὐτοὺς συμμάχους της ἡ Βενετικὴ κυβέρνηση ἐγκατέστησε στὴ Βενετία καὶ τοὺς

1. Σ. π. Μαρινάτο - Μ. Χίρμερ, Κρήτη καὶ Μυκηναϊκὴ Ἑλλάς, Ἀθῆναι 1959, σ. 19.

2. Βλ. Πλουτάρχου, Ἡθικά, Γυναικῶν ἀρεταί, 8.

συντηροῦσε, μὲ τὶς οἰκογένειες των, ἀπὸ τὸ δημόσιο ταμεῖο. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὰ ἔξοδα τῆς συντηρήσεώς των ἀποφάσισε νὰ τοὺς ἐγκαταστήσῃ κάπου, παραχωρώντας τους ἀγροτικὸν κλῆρον, διπότε θὰ γινόνταν ἀποδοτικοὶ στὸ βενετικὸν Δημόσιο, δπως ἄλλωστε τὸ εἶχαν ὑποσχεθῆ.

Τὰ χρόνια ἐκεῖνα ἡ Βενετία εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ σιτηρὰ καὶ εἶχε ἀποφασίσει νὰ καλλιεργηθῇ ἔξαντα τὸ δροπέδιο τοῦ Λασιθιοῦ, ὅστερα ἀπὸ διακόσια χρόνια ὀλοκληρωτικῆς καταστροφῆς καὶ ἐρημώσεως<sup>1</sup>. Ἐκεῖ ἀποφάσισε νὰ ἐγκαταστήσῃ ἀρκετούς, ἄλλα καὶ στὸν κάμπο τῆς Μεσαρᾶς καὶ στὸ χωριό τοῦ Ἀποκορώνου Ἀλίκαμο, ποὺ κι αὐτὸν εἶχε καταστραφῆ ἀπὸ τοὺς Βενετοὺς καὶ εἶχε ἀπαγορευτῆ ἡ κατοίκησή του, ὅστερα ἀπὸ τὴν καταστολὴν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Γεωργ. Καντανολέου τὸ 1527<sup>2</sup>.

Γιὰ τὴν ἀποκατάστασή των οἱ Sapientes τοῦ Συμβουλίου τῶν XL τῆς Terraferma μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Πέντε Εὐγενῶν, ποὺ εἶχαν δριστῆ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεμβασιωτῶν, πῆραν τὴν παρακάτω ἀπόφαση:

*1543,16 τοῦ Μάρτη.*

Ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῶν XL καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Πέντε Εὐγενῶν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεμβασιωτῶν.

Δὲν ὑπάρχει κανένας ποὺ νὰ μῇ ἔρη καλὰ τὴν πίστη καὶ τὶς πολλὲς ὑπηρεσίες τῶν πιστότατῶν μας Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεμβασιωτῶν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ποὺ ὑπόφεραν τὴν μακρόχρονη πολιορκία τῆς πόλεως ἐκείνης (τοῦ Ναυπλίου), ἐγκατέλειψαν τὴν πατρίδα καὶ τὰ ἀγαθά των, γιὰ νὰ συνεχίσονται τὴν ζωὴν των, μὲ πίστη καὶ ἀφοσίωση στὸ κράτος μας.

Ἄν καὶ τὸ Συμβούλιο τοῦτο καὶ τὸ Ἀγώτερο Συμβούλιο ἐφρόντισε νὰ τὸν ἀποκαταστήσῃ μὲ τὰ εὐεργετήματα καὶ τὰ ὀφίκια, ποὺ ἦταν κενά, στὴν πόλη τούτη (τὴν Βενετία) καὶ γενικὰ στὸ κράτος μας, ὅμως, ἐπειδὴ τὰ κενὰ αὐτὰ ὀφίκια εἶναι λίγα καὶ ἡ συντήρησή των ἀπὸ τὸ Δημόσιο μπορεῖ νὰ παραταθῇ καὶ θὰ ὑποφέρουν πολὺ μὲ τὶς οἰκογένειες των, ποὺν νὰ ἀποκτήσουν ἐκεῖνο ποὺ ἡ Αὐθεντία μας τὸν ὑποσχέθηκε ενδιαφορίστως, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἐπειδὴ ἥθελαν νὰ τὸν βοηθήσωμε μὲ ἄλλο μέσο καὶ ὅχι μὲ τὰ ὀφίκια, παρακάλεσαν νὰ τὸν παραχωρηθοῦν, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση ποὺ τὸν ἔδωσε τὸ Συμβούλιο τοῦτο, μερικοὶ τόποι καὶ χωράφια, ποὺ βρίσκονται στὸ νησὶ τῆς Κρήτης. Ἐπειδὴ λοιπὸν ταιριάζει στὴν καλωσύνη καὶ στὴν ἀξιοποστία τῆς Δημοκρατίας μας, τόσο γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν σοβαρὴ καὶ συνεχῆ δαπάνη ποὺ ἔχει

1. Βλ. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Συμβολὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Λασιθίου κατὰ τὴν Βενετοκρατία, σ. 10 ἔξ.

2. Βλ. σχετικά Στεργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεῖα Κρητικῆς Ἱστορίας, 136

τ. III, σ. 139. Idem, Συμβολὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Λασιθίου κατὰ τὴν Βενετοκρατία, 1957.

Στεργ. Ξανθούδη, Ἡ Βενετοκρατία ἐν Κρήτη καὶ οἱ κατὰ τῶν Ἐνετῶν ἀγῶνες τῶν Κρητῶν, Ἀθῆναι 1939, σ. 116.

ἀναλάβει, δίνοντας σ' αὐτοὺς βοηθήματα γιὰ νὰ ζήσουν καὶ πληρώνοντας τὰ ἐνοίκια τῶν σπιτιῶν ποὺ μένουν, δσο καὶ γιὰ νὰ τὸν ἀνταμείψῃ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες των, ἀποφασίζεται νὰ παραχωρηθοῦν ἐν ὀνόματι τοῦ Συμβούλιου τούτου στοὺς παραπάνω πιστότατοὺς ὑπηρόδους μας ἀπὸ τὸ Ναύπλιο καὶ τὴ Μονεμβασία οἱ παρακάτω τόποι καὶ χωράφια στὸ νησὶ τῆς Κρήτης, δηλαδὴ τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ Λασιθιοῦ, ποὺ καλλιεργεῖται σήμερα. "Ολα τὰ ὑπόλοιπα χωράφια τοῦ τόπου ἐκείνου νὰ παραμείνουν στὴν Αὐθεντία μας.

'Ἐπίσης ὁ τόπος τῆς Μεσαρᾶς, δηλαδὴ τὸ μέρος ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἐλεύθερο τώρα καὶ ἀνήκει στὴν Αὐθεντία μας.

'Ἐπίσης ὁ τόπος Ἀλίκαμπος, ποὺ ἀλλοτε δημεύτηκε ἀπὸ τὸν προσφιλέστατό μας εὐγενῆ Ἰερώνυμο Κόρφερ, ποὺ ἦταν τότε<sup>1</sup> καπετάνιος τῆς Κρήτης. Καὶ ψηφίζομε νὰ δοθῇ ἐλευθερία στὸ Κολέγιο μας, μὲ τὴν παρονοσία καὶ τῶν Πέντε Εὐγενῶν ἀντιπροσώπων τῶν πιστότατων ἐκείνων ὑπηρόδων μας, νὰ μπορῇ μὲ ψήφους τῶν δύο τρίτων τοῦ Κολεγίου αὐτοῦ καὶ τῶν παραπάνω Πέντε Εὐγενῶν, νὰ γράψῃ στὴν κυβέρνησή μας στὴν Κρήτη, γιὰ τὴ διανομὴ τῶν χωραφιῶν αὐτῶν στοὺς παραπάνω πιστότατούς μας, μὲ δλονς ἐκείνους τοὺς τρόπους καὶ τὶς ὑποχρεώσεις, ποὺ θὰ ἐγκρίνῃ τὸ Κολέγιο, τόσο γιὰ τὴν παράδοση τῶν σιτηρῶν τοῦ Λασιθιοῦ στὸ Ταμεῖο τοῦ Χάντακα ἀπὸ τοὺς Ἰδιοὺς δσο καὶ γιὰ τὴ συγκέντρωση τῆς ποστήτης ἐκείνης τοῦ σταριοῦ, ποὺ συγκεντρώνονται καὶ μέχρι σήμερα, γιὰ τὸν ἔξοπλισμὸ τῶν γαλερῶν, ποὺ γίνεται συνήθως στὸ νησὶ μας ἐκεῖνο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ παραδίδουν, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἰδιοὺς κανόνες καὶ τὸν περιορισμούς, ποὺ τὸ παραδίδουν οἱ σημερινοὶ ἐνοικιαστές.

Τὸ Ἰδιο θὰ γίνεται καὶ γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν προσόδων, ἐκείνων ποὺ θὰ πάρουν τὸν Ἀλίκαμπο, ποὺ, σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες πληροφορίες, εἶναι ἀσήμαντες, δπως καὶ γιὰ κάθε ἀλλη ὑπόθεση, σχετικὴ μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο τῆς παραχωρήσεως τῶν χωραφιῶν στοὺς παραπάνω πιστότατούς μας ὑπηρόδους. Κάθε τι ποὺ θὰ ἀποφασιστῇ μὲ τὰ δύο τρίτα τῶν ψήφων τοῦ Κολεγίου αὐτοῦ, μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τὴν ψηφοφορία ποὺ ἀναφέρεται παραπάνω, θὰ εἶναι στέρεο καὶ ἵσχυρό, σὰν νὰ ἀποφάσιζε τὸ Ἰδιο τοῦτο τὸ Συμβούλιο. Τὸ Κολέγιο καὶ οἱ παραπάνω Πέντε Εὐγενεῖς μποροῦν νὰ γράψουν, μὲ τὴν ἔξουσιοδτηση τοῦ Συμβούλιου τούτου, στὴν κυβέρνηση τῆς Κρήτης, γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς παρούσας διαταγῆς.

Τὰ χωράφια ποὺ θὰ παραχωρηθοῦν θὰ εἶναι καὶ θὰ θεωροῦνται σὰν ἐπιβράβευση τῶν ὑπηρεσιῶν των καὶ σὰν ὀλοκληρωτικὴ ἀποζημίωσή των, γιὰ τὶς περιουσίες ποὺ ἐγκατέλειψαν. Δηλώνεται, δτι τὰ χωράφια αὐτὰ θὰ εἶναι δικά των καὶ τῶν αληρονόμων των, ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀπὸ νόμιμο γάμο. "Αν λείψουν οἱ κατιόντες αληρονόμοι θὰ ἐπιστρέψουνται στὴν Αὐθεντία μας, χωρι-

1. Βλ. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεῖα Κρητ. Ἰστορίας, τ. III, σσ. 136 ἔξ.

στὰ κάθε οἰκογένειας. Τὰ χωράφια αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ τὰ πουλήσουν οὕτε νὰ τὰ ἀπαλλοτριώσουν. Μποροῦν νὰ τὰ καρπώνωνται καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλεύωνται, ἀπαλλαγμένοι καὶ ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε ἀγγαρεία καὶ φόρο δεκάτης. "Αμα γίνονται κάτοχοι τῶν χωραφιῶν αὐτῶν πρόπει νὰ πάψῃ ἀμέσως ἡ χορήγηση βοηθημάτων γιὰ τὴ συντήρησή των καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν ἐνοικίων των, δπως εἶναι σωστό<sup>1</sup>.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 146. Δεκτὸ μὲ πλειοψηφίᾳ <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ἐπὶ 150.

Οἱ Πέντε Εὐγενεῖς τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν «ἄξιων εὐγνωμοσύνης πιστοτάτων ὑπηκόων», ἐγκατέστησαν στὸ δροπέδιο τοῦ Λασίθιοῦ τοὺς Ναυπλιώτες καὶ Μονεμβασιώτες καὶ παραχώρησαν σ' αὐτοὺς, δονομαστικὰ στὲν καθένα, δρισμένη ἔκταση καλλιεργημένης γῆς<sup>2</sup>. Ἡ πράξη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Κολέγιο μὲ τὴν παρακάτω ἀπόφαση, ποὺ ἔχει ἴστορικὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν παραθέτω σὲ μετάφραση, φυσικά:

*1545, 22 Αὐγούστου.*

Τὸ Κολέγιο, παρενυρισκομένων καὶ τῶν κυρίων Πέντε Εὐγενῶν ποὺ δρίστηκαν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεμβασιωτῶν, σύμφωνα μὲ τὰ ψηφίσματα τῆς Συγκλήτου τῆς 16 τοῦ Μάρτη 1543:

Ἐπειδὴ ἔχει ἀποφασιστῇ ἀπὸ τὴ Σύγκλητό μας στὶς 16 τοῦ Μάρτη 1543, νὰ παραχωρηθοῦν στὸν πιστότατον μας ἀπὸ τὸ Ναύπλιο τῆς Ρωμανίας καὶ τὴ Μονεμβασία, γιὰ ἐπιβράβευση τῶν ὑπηρεσιῶν των καὶ σὰν ἀποζημίωση γιὰ τὶς περιουσίες ποὺ ἐγκαταλεῖφαν στὶς πόλεις ἐκείνες, μερικὰ χωράφια στὸ Λασίθι, στὸ νησὶ τῆς Κρήτης, ἐκεῖνα δηλαδὴ ποὺ εἶναι καλλιεργημένα, σὲ ἐπέλεση τῆς ἀποφάσεως ἐκείνης οἱ Πέντε Εὐγενεῖς μας, ἀριστοὶ γιὰ τὶς ὑπόθεσεις τῶν πιστότατων ἐκείνων, παραχώρησαν μερικὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω χωράφια σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες καὶ ἄξιες εὐγνωμοσύνης οἰκογένειες, τῶν παραπάνω πιστότατών μας. Ἡ παραχώρηση ἐκείνη πρόπει νὰ ἐγκριθῇ ἀπὸ τὸ Κολέγιο τοῦτο, σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω ἀπόφαση:

Ἀποφασίζεται νὰ γίνη ἔγγραφο στὴν κυβέρνησή μας στὴν Κρήτη καὶ νὰ διαταχθῇ νὰ παραχωρήσῃ στὸν καθένα ἀπὸ τὸν πιστότατον καὶ ἄξιον εὐγνωμοσύνης, τὸν καταγομένον ἀπὸ τὸ Ναύπλιο καὶ τὴ Μονεμβασία, ποὺ ἀναφέρονται παρακάτω, τόσα χωράφια καλλιεργημένα στὸν παραπάνω τόπο, τὸ Λασίθι, δσα, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκτιμηση καὶ τὴ συζήτηση ποὺ ἔγινε τελευ-

1. Const. Sathas, Documents inédits relatifs + l' histoire de la Grèce au Moyen Age, Paris 1888, tom. VIII, p. 376. (Biblioteca di San Marco di Venezia, Senato Mar., XXVII, f. 6).

2. Ὁπως ἀναφέρω παραπάνω τὸ Λασίθι ἦταν 200 χρόνια ἐρημωμένο καὶ ἀκαλλιέργητο. Τὰ τελευταῖα χρόνια (1453 καὶ ἔξῆς) εἶχαν ξεχερσωθῆναι καὶ καλλιεργηθῆναι ἀπὸ τοὺς ἐνοικιαστές (ὅλος δὲ κάμπος τοῦ Λασίθιοῦ ἦταν ἰδιοκτησία τοῦ βενετικοῦ κράτους) οἱ ἔκτασεις ἐκείνες, ποὺ δὲν τὶς σκέπαζε ἡ συνηθισμένη πλημμύρα τοῦ κάμπου.

ταῖα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἐκείνη τῆς Κρήτης μὲ τὴν ἀναφορά της τῆς 17 τοῦ Ὁκτώβρου τοῦ περασμένου χρόνου, θὰ μποροῦν νὰ ἀποδίδουν εἰσόδημα κάθε χρόνο τὰ μονζούρια σιτάρι<sup>1</sup> ποὺ ἀναγράφονται παρακάτω. Στὴν ἀναφορὰ ἐκείνη ἀναφέρεται ὅτι τὰ χωράφια τοῦ τόπου ἐκείνου ποὺ καλλιεργοῦνται ἀποδίδουν σήμερα εἰσόδημα 5000 μονζούρια σιτάρι περίπου. Ξανανοικιάζοντάς τα θὰ δώσουν 7000 μονζούρια περίπου.

Μὲ βάση τὴν ἐκτίμηση αὐτὴ τῶν 7000 μονζούριῶν ἔγινε ἡ παρακάτω ἐκχώρηση δλων τῶν τόπων, τῶν χωριῶν ἢ μετοχίων, ὅπου σήμερα στεγάζονται ἐκεῖνοι ποὺ καλλιεργοῦν σήμερα τὰ χωράφια αὐτά, τὰ ὅποια ἀνήκουν στὴν Αδθεντία μας. Γιὰ τὴν παραχώρηση αὐτή, ποὺ γίνεται, ἐννοεῖται, μὲ τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις της, εἶναι σύμφωνοι καὶ οἱ πιστότατοι (ὑπήκοοι). Ἀντίγραφο τῶν παραπάνω νὰ σταλῇ στὴν Κυβέρνηση τῆς Κρήτης.

Στὸν κ. Τξόρτζη Ντέ Τξόρτζια (Zoia), εὐγενῆ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο, καὶ νόμιμο φεονδάρχη, νὰ δοθοῦν τόσα χωράφια, ὥστε νὰ τοῦ ἀποδίδουν τὸ χρόνο 900 μονζούρια σιτάρι<sup>2</sup>.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 21. Ἀρνητικοὶ 2. Ἀβέβαιοι 2.

Στὸν κ. Φραγκίσκο Ντέ Λοντά, εὐγενῆ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο, ποὺ ἦταν οἰκονομικὸς σύνδικος καὶ ἀνακριτής τοῦ δημοσίου ταμείου τῆς πόλεως ἐκείνης μὲ μισθὸ 80 δουκάτα τὸ χρόνο, νὰ δοθοῦν χωράφια, ποὺ νὰ ἀποδίδουν τὸ χρόνο 600 μονζούρια σιτάρι.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 20. Ἀρνητικοὶ 3. Ἀβέβαιοι 2.

1. Τὸ μονζούρι ἦταν μέτρο σιτηρῶν τὴν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας καὶ εἶχε ἀντικαταστῆσει τὸ βυζαντινό μόδιον. Κυλινδρικὸ δοχεῖο χάλκινο, διαφορετικῆς χωρητικότητας στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Κρήτη. Στὴν Ἀνατολικὴ Κρήτη ἦταν χωριστικότητας 16 ὁκάδων. Ὅποδιαιροῦνταν στὸ 1/2, μισὸ μονζούρι ἢ πινάκι 8 ὁκάδες, καὶ στὸ 1/4, τὸ πρατικό, 4 ὁκάδες. Τὸ ἴδιο μέτρο χρησιμοποιεῖται ἀκόμη καὶ σήμερα σὰν μέτρο ἐπιφανείας καλλιεργήσιμης γῆς. Χωράφι ἐνὸς μονζούριοῦ ἀντιστοιχεῖ περίπου σὲ 1000 τ. μ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ πυκνότητα τῆς σπορᾶς ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀποδοτικὴν ικανότητα τῆς γῆς, ἡ ἐκταση τοῦ ἀγροῦ ἐνὸς μονζούριοῦ δὲν εἶναι πάντα ἡ ἴδια σὲ τετραγωνικά μέτρα. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Ἡ διαθήκη τοῦ Ἀντρέα Κορνάρο, Κρητικὰ Χρονικά, τομ. Θ', σσ. 459-659. Τοῦ ἰδίου, Μνημεῖα Κρητικῆς Ἰστορίας, τόμ. III, σ. 59. Στεργ. Ξανθούδη, Κρητικὰ Συμβόλαια, Χριστιανικὴ Κρήτη, τόμ. Α', σ. 340. Ἄγαθα γγέλοιο Ξηρούχακη, Βενετοκρατούμενη Ἀνατολή, Κρήτη καὶ Ἐπτάνησος, σ. 121.

2. Σήμερα δὲν ὑπάρχει στὴν Κρήτη τὸ ἐπώνυμο. Ἀλλὰ, σπασ πληροφορήθηκα, ἡ σημερινὴ οἰκογένεια Λαγκωνία, ἀπὸ τὸ χωριό Πλάτη Λασιθίου, λεγόταν παλαιότερα Ζόρτζια. Σὲ τουρκικὸ ἔγγραφο τοῦ 1761 τοῦ Τουρκικοῦ Ἀρχείου Ἡρακλείου, τόμ. 38, σ. 238, ποὺ καθορίζει τὰ δρια τῶν μονκαταγασίδων τῆς ἐπαρχίας Λασιθίου, ἀναφέρονται καὶ τὰ ὄντα: Νικολάκης καὶ Ἀντωνάκης Ντιζόρτζια, κάτοικοι Λασιθίου, ὡς μάρτυρες ἐμπειρογνόμονες. Βλ. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Συμβολὴ στὴν Ἰστορία τοῦ Λασιθίου κατὰ τὴν Βενετοκρατία, Ἡράκλειο 1957, σ. 142. Στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Padova σώζονται τὰ οἰκόσημα δρισμένων μελῶν τῆς οἰκογένειας Ζοία.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ χωράφια αὐτὰ παραχωρήθηκε σ' αὐτὸν ἀπὸ τοὺς παραπάνω Πέντε Εὐγενεῖς καὶ ἡ καγκελαρία τοῦ Καπετάνιου τοῦ Χάντακα ἵστρια, καὶ στὰ παιδιά του Νικολὸς καὶ Ἀντρέα. Ἡ ἐπικύρωση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς πρόσπει νὰ γίνη ἔπειτα ἀπὸ τὴν Γερουσία, σύμφωνα μὲ τὰ καθιερωμένα τῆς ὑπηρεσίας των.

Στὸν κ. Ἀλιμπράντο, πολίτη εὐγενῆ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο καὶ ἄλλοτε ταμία τῶν στρατιωτικῶν πληρωμῶν στὴν πόλη ἐκείνη, νὰ δοθοῦν χωράφια, ποὺ νὰ ἀποδίδονται 550 μονζούρια σιτάρι.

Κοντὰ σ' αὐτὸν νὰ γίνη ἔγγραφο καὶ νὰ δοθῇ ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Γερουσία στὴν κυβέρνηση τῆς Κρήτης, γιὰ νὰ φροντίσῃ νὰ τοῦ δοθῇ τόσο οἰκόπεδο στὸν τόπο ἐκεῖνο, δσο εἶναι ἀρκετὸς καὶ κατάλληλο, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ κτίσῃ ἔνα γραφεῖο, νὰ ἐπαγγέλλεται τὸ συμβολαιογράφο.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 18.

Οἱ Εὐγενεῖς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν Ναυπλιωτῶν ἐγκρίνουν τὴν παραχωρηση τῶν παραπάνω χωραφῶν γιὰ 550 μονζούρια καὶ τοῦ οἰκοπέδου, μὲ τὴν προσθήκη, ὅτι αὐτὸν δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ βάρος τοῦ δικαιώματος, ποὺ παραχωρήθηκε ἀπὸ τὴν Γερουσία καὶ τὸ Μεγάλο Συμβούλιο στὸ γιό του Μάρκο Ἀλιμπράντο, νὰ καταλάβῃ τὸ λειτούργημα τοῦ οἰκονομικοῦ συνδίκου, ποὺ εἶχε ὁ πατέρας του στὸ Ναύπλιο, ύστερα ἀπὸ τὸ θάνατό του (τοῦ πατέρα του).

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 5. Ἀργητικοὶ 0. Ἀβέβαιοι 1.

Στὸν κ. Χριστόφορο Κατέλο<sup>1</sup>, εὐγενῆ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο νὰ δοθοῦν τόσα χωράφια, ὥστε νὰ ἀποδίδονται 450 μονζούρια σιτάρι.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 23. Ἀργητικοὶ 0. Ἀβέβαιοι 1.

Στὸν κ. Τζονάτον Κατέλο, εὐγενῆ δπως ὁ παραπάνω, καὶ φεούδαρχη, γιὰ τὸν ίδιο, γιὰ τὴν μητέρα του καὶ τὰ ἀδέλφια του, παιδιὰ τοῦ μακαρίτη πατέρα του, γιὰ ἀποζημίωση ἐπίσης τῆς πατρικῆς περιουσίας, ποὺ ἦταν ἐλευθερη, νὰ δοθοῦν χωράφια ποὺ νὰ ἀποδίδονται 600 μονζούρια σιτάρι, μὲ τὴ διευκρίνηση δτι, ἐὰν κατὰ τύχη ὁ παραπάνω κ. Τζονάτης δὲν θὰ συμφωνήσῃ μὲ τὴ μητέρα του καὶ τὰ ἀδέλφια του, νὰ μοιραστοῦν τὰ χωράφια σ' αὐτοὺς ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τῶν Πέντε Εὐγενῶν, δπως κρίνει καλύτερα, γιὰ τὸ καλὸ καὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς ἄλλης μερίδας.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 23. Ἀργητικοὶ 0. Ἀβέβαιοι 1.

1. Ἀνατολικὰ τοῦ χωριοῦ Τζερμιάδω Λασιθίου σώζεται τοπωνύμιο Στού Κατέλο, μὲ ἀμπέλια καὶ καρποφόρα δένδρα καὶ ἀνατολικὰ τῆς μονῆς Κρουσταλλένιας Στού Κατέλο τίς στέρνες, ἢ Κατελίανές στέρνες, ποὺ χρησίμευαν γιὰ τὴν ὅδρευση τοῦ τόπου. Οἰκογενειακὸ ἐπώνυμο Κατέλος δὲν ὑπάρχει σήμερα στὴν Κρήτη, ἀπὸ δ.τι ξέρω. Κατελάκης ἀναφέρεται τὸ 1713 μεταξὺ τῶν κατοίκων τοῦ φρουρίου τῆς Σούδας, πιθανότατα ἀπὸ τὴν ίδια οἰκογένεια. Βλ. Κων. Μέρτζιον. Ονομαστικός κατάλογος τῶν ἐν Σούδα Κρητῶν τὸ 1713, Κρητικά Χρονικά, τ. I, σ. 21.

*Στὸν κ. Σοφιανὸν Δαιμονογιάννην η<sup>1</sup> εὐγενῆ ἀπὸ τὴν Μονεμβασία, χωράφια, ποὺ νὰ τοῦ ἀποδίδουν εἰσόδημα 400 μονζούρια σιτάρι.*

*Ψῆφοι: Σύμφωνοι 23. Ἀρνητικοὶ 0. Αβέβαιοι 1.*

*Καὶ στὸν Κανάκη, τὸ νόθο γιο τοῦ, νὰ δοθῇ μιὰ θέση συνοδοῦ ἵππου, στὸ λόχο τοῦ γενναίου Τραχανιώτη Δαιμονογιάννη, ἢ πρώτη ποὺ θὰ κενωθῇ, ἀφοῦ θὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ ἄλλες ὑποσχέσεις, ποὺ δόθηκαν ὡς τώρα. Ἡ παραχώρηση αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπικυρωθῇ, σύμφωνα μὲ τὰ καθιερωμένα σὲ παρόμοιες περιπτώσεις. Στὸν κ. Θεόδωρο Δαιμονογιάννην η<sup>2</sup> γιο τοῦ προηγούμενου κ. Σοφιανοῦ, χειραφετημένο ἀπὸ τὸν πατέρα του, χωράφια ποὺ νὰ τοῦ δίδουν εἰσόδημα 400 μονζούρια σιτάρι.*

*Ψῆφοι: Σύμφωνα 22. Ἀρνητικοὶ 2. Αβέβαιοι 0.*

*Καὶ στὸ γιό του Σοφιανὸν<sup>3</sup> νὰ δοθῇ μιὰ θέση συνοδοῦ ἵππου, στὸ λόχο*

1. Ἡ οἰκογένεια Εὺδαιμογιάννη, ποὺ ἀναφέρεται στὰ βενετσιάνικα ξύγγραφα καὶ Δαιμονογιάννη, ποὺ διατίθεται στὸ βενετσιάνικο έγγραφο τοῦ γράφεται De Monoiannis, καταγόταν ἀπὸ τὸ Βυζάντιο. Ἡταν βυζαντινὴ οἰκογένεια καὶ εἶχε ἔνα κλάδο στὴν Κρήτη καὶ ἄλλο στὴν Πελοπόννησο (Μονεμβασία). Ἐδωσε πολλοὺς ἄνδρες στὴν ὑπηρεσία τῆς Βενετίας. Ἔνας Σοφιανὸς Δαιμονογιάννης ἀναφέρεται ὡς ἄρχοντας στὸ δεσποτάτο τοῦ Μοριᾶ, στὴν ἐποχὴ τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ', τοῦ Παλαιολόγου, τὸ 1516. Τὸ βαφτιστικὸ Σοφιανὸς ηταν συνηθέστατο στὴν οἰκογένεια καὶ ἀποτέλεσε καὶ οἰκογενειακὸ ἐπώνυμο. Ἔνας ἄλλος Σοφιανὸς Δαιμονογιάννης ἀναφέρεται ὡς διοικητῆς 6 λόχων Ἀλβανῶν ἵππων τὸ 1591. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεῖα Κρητ. Ιστορίας, τόμ. III, σ. 48). Ἀλλος Σοφιανὸς Δαιμονογιάννης, ὑπολοχαγός, (luogotenente), ἀντικατάστησε τὸ Μανόλη Σπηλιώτη στὴ διοίκηση λόχου ἵππων (Strathioti) τὸ 1553. (Βλ. Const. Sathas, Documents inédits etc., o.c. tom. IX, p. 49). Πιθανὸν νὰ εἴναι δὶδιος ποὺ ἀναφέρεται ἐδῶ, γιατὶ συμπίπτει χρονικά. Στὸ Λασίθι ἀναφέρονται ἐγκαταστημένοι οἱ: Σοφιανός, Ἀσάνης, Θεόδωρος, Μανόλης καὶ δὲ Τραχανιώτης. Σήμερα δὲν ὑπάρχει τὸ ἐπώνυμο στὸ Λασίθι. Ἰσως εἴναι ἀπὸ τὴν ίδια οἰκογένεια καὶ οἱ Δαιμονογιάννης, χαῖνδες στὶς ἀρχὲς τοῦ 19 αἰώνα, στὰ Κρητικὰ βουνά, ποὺ ἀναφέρει δὲ Ψιλάκης στὴν Ιστορία τῆς Κρήτης 1556. Τὸ βαφτιστικὸ Σοφιανὸς ἀπαντᾶται σὰν οἰκογενειακὸ ἐπώνυμο στὸ Χρονικὸ τοῦ Μορέως καὶ ἀλλαχοῦ.

Τοιεὶς δόχοντες ἀπὸ ἐκεινοὺς ἐπῆραν τὰ κλειδία τοῦ κάστρου τῆς Μονεμβασίας, τοῦ πολύκηπος τὰ ηφέραν δὲν ἔνας ήταν Μανόλης, δὲ ἄλλος Δαιμονογιάννης, δὲ τοίτος ήταν Σοφιανός, οὔτως τὸν διομάζαν.

Ἄντες ήταν οἱ τοιεὶς γενεές καὶ οἱ εὐγενικότεροί τους δύοντας ήσαν στὴν Μονεμβασίαν καὶ εἶναι ἀκόμη ἐκεῖσε

Βλ. Χρονικὸν τοῦ Μορέως, ἔκδοση Δημητράκου 1940, στίχ. 2944-2949.

2. Ὁ Ἀσάνης, δὲ Θεόδωρος, δὲ Μανόλης καὶ δὲ Τραχανιώτης ήταν γοὶ τοῦ Σοφιανοῦ. Const. Sathas, Documents inédits ect. o.c. tom. VIII, σ. 326.

3. Είναι ἐγγονὸς τοῦ παραπάνω Σοφιανοῦ καὶ πιθανώτατα είναι δὶδιος, ποὺ ἔστειλε ἡ Βενετία στὴν Κρήτη τὸ 1591 μὲ 6 λόχους Ἀλβανῶν ἵππων. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεῖα Κρητικῆς Ιστορίας, τ. III, σ. 48. Γιδὸς τούτου τοῦ Σοφιανοῦ ήταν πιθανώτατα δὲ Κρητικός Θεόδωρος. Εὺδαιμονογιάννης στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Padova τὸ 1579. Ανάμεσα στὰ 201 οἰκόσημα Κρητικῶν σπουδαστῶν,

τοῦ παραπάνω *Τραχανιώτη Δαιμονογιάννη*, θείου του, ἡ πρώτη ποὺ θὰ κε-  
νωθῇ, ἀφοῦ ἐκπληρωθοῦν οἱ ἄλλες ὑποσχέσεις, ποὺ δόθηκαν ὡς τώρα, μὲ τὸν  
δρό, δτι πρέπει νὰ δίδωνται σ' αὐτόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τακτικὸ μισθό του, δυὸ  
δουκάτα αὖξηση σὲ κάθε ἔνα ἀπὸ τοὺς ὅκτὼ μισθοὺς ποὺ καταβάλλονται τὸ  
χρόνο, δταν θὰ ὑπηρετῇ σὰν ἵππεας, καὶ, ὥσπου νὰ μπῆ στὸ λόχο, πρέπει νὰ  
παίρνῃ αὐτὴ τὴν αὖξηση τῶν δυὸ δουκάτων σὲ κάθε μισθό, γιὰ νὰ συντηρῆ-  
ται. Ἡ παραχώρηση αὐτὴ πρέπει νὰ ἐγκριθῇ καὶ νὰ ἐπικυρωθῇ ἀπὸ τὴν Σύγ-  
κλητό μας.

*Ἐπίσης στὸν Πέτρο Κόντε, πολίτη ἀπὸ τὸ Ναύπλιο, φεονδάρχη,*  
νὰ δοθοῦν τόσα χωράφια ποὺ νὰ τοῦ δίδουν εἰσόδημα 300 μονζούρια σιτάρι.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 19. Ἀρνητικοὶ 5. Αβέβαιοι 0.

"Ολες οι παραπάνω ἐκχωρήσεις, οι ἐπιχορηγήσεις καὶ οἱ δωρεὲς εἶναι  
καὶ θεωροῦνται σὰν ἀμοιβὴ τῶν ὑπηρεσιῶν των καὶ ὀλοκληρωτικὴ ἀποζημί-  
ωση, γιὰ τὶς περιουσίες ποὺ ἐγκαταλεῖφαν στὴν πόλη ἐκείνη, δπως ἔχει κα-  
νονιστῇ μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς 16 τοῦ Μάρτη 1543 καὶ τῆς 18 τρέχοντος Αὐ-  
γούστου, ποὺ πῆρε ἡ Σύγκλητός μας. Γιὰ τὴν τήρησή των ὡς πρὸς δλα τὰ  
σημεῖα νὰ γίνη ἀναφορὰ τόσο ὡς πρὸς τὴν παράδοση στὸ Ταμεῖο τοῦ Χάντα-  
κα τῆς μισῆς ποσότητας τῶν μονζούριων σιταριοῦ, ποὺ τοὺς παραχωρήθηκε  
σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴν πληρωμὴ ἀπὸ τὸ εἰοημένο  
Ταμεῖο τοῦ Χάντακα τῆς ποσότητας ποὺ θὰ παραδώσουν. Στὸ δύνομα τοῦ Συμ-  
βουλίου τούτου ἀνατίθεται στὴν κυβέρνηση τοῦ Χάντακα νὰ προσέξῃ κατὰ τὴ  
διανομὴ τῶν παραπάνω χωραφῶν, τῶν χωριῶν ἢ μετοχίων, ποὺ θὰ γίνη στοὺς  
πιστότατον τούτον, ὥστε νὰ τηρηθῇ ἴστοτητα, καὶ ἡ διανομὴ νὰ γίνη μὲ τρό-  
πο ὥστε κάθε μερίδα νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸ ἐνιαία, γιὰ νὰ μείνουν ἐκεῖνοι  
ἴκανοποιημένοι καὶ εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν εὐεργεσία καὶ τὴν παραχώρηση  
ποὺ ἔγινε σ' αὐτούς.

Ψῆφοι: Σύμφωνοι 23. Ἀρνητικοὶ 1. Αβέβαιοι 0<sup>1</sup>.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς παραπάνω Ναυπλιῶτες καὶ Μονεμβασιῶτες παραχώ-  
ρησαν, μὲ ἀπόφαση τοῦ ἴδιου Κολεγίου καὶ τῆς ἴδιας Ἐπιτροπῆς τῶν Πέν-  
τε Εὐγενῶν, τῆς 20 Φεβρουαρ. 1545, χωράφια στὸ Λασίθι καὶ στὴν ἡγουμέ-  
νισσα τῆς Santa Maria della Grotta (Παναγία Σπηλιώτισσα) σεβασμία Pe-  
ladia (Πελαγία;), κόρη τοῦ ποτὲ Φραγκίσκου Ντανασῆ<sup>2</sup> χήρα τοῦ ποτὲ

ποὺ βρίσκονται στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Padova, εἶναι καὶ τὸ οἰκόσημο τοῦ Κρητικοῦ Θεόδωρου Εὐδαιμογιάννη τοῦ 1579, μὲ τὸ βυζαντινὸ δικέφαλο ἀετό (Teodoro Eudemo-  
gianni cretense, 1579). Gius. Gerola, Gli Stemmi cretesi dell' Università di Pado-  
va, o.c. p. 254.

1. Senatus Mar, XXVIII, fo 123, 124 καὶ Const. Sathas, Documents inédits  
etc. o.c. t. VIII, pp. 412-414.

2. Ἡ μεγάλη οἰκογένεια Ντανασῆ (Da Nassin, ἀναφέρεται στὰ ἔγγραφα) καταγό-  
ται ἀπὸ τὸ Ναύπλιο. Καὶ εἶναι τὸ μόνο ἐπάνυμο ποὺ σώζεται σήμερα στὸ χωριό Τζερμιά-

Δ α μι α ν ο ð Κ α λ α β ρ ð.

Ἐπίσης στὴ σεβασμίᾳ Θεοκλήτη, κόρη τοῦ ποτὲ Φραγκίσκου, ἥγουμένισσα τῆς μονῆς Ἀγία Μαρίνας τοῦ Πύργου τῶν Ἑλλήνων (Santa Marina del Castel di Greci) καὶ στὶς μοναχὲς αὐτὲς παραχωρήθηκαν στὸ Λασίθι χωράφια, ποὺ ἔδιδαν εἰσόδημα 300 μονζούρια σιτάρι, 150 στὴν καθεμιά, μὲ τὴν ὑποχρέωση νὰ κτίσουν δύο μοναστήρια στὸ Λασίθι, τῆς Παναγίας καὶ τῆς Ἀγ. Μαρίνας, μέσα σὲ δύο χρόνια. "Αν δὲν τὰ κτίσουν μέσα στὴν προθεσμίᾳ αὐτὴ θὰ ἥταν ἀκυρη ἡ παραχώρηση τῶν ἀγρῶν.

Ἡ ἵδρυση τῶν μοναστηριῶν ἔγινε, ἀφοῦ, ὕστερα ἀπὸ 40 χρόνια, τὸ 1583, τὶς ἀναφέρει ὀνομαστικὰ στοὺς ὀφειλέτες σίτου στὸ Δημόσιο<sup>1</sup>. Δὲν εἶναι δμως γνωστὸ ποὺ ἔγιναν, γιατὶ δὲν σώζονται τὰ ἐρείπια των, ἀπὸ δ, τι ξέρω.

Παραθέτω τὸ ἐκχωρητήριο ἔγγραφο στὸ πρωτότυπο:

*1545, 20 Februarii.*

*In Collegio, convenientibus D(omi)nis Quinque nobilibus... virtute decreti Senatus die 16 Martii 1543.*

*Che per autorità di questo Collegio...siano concessi... Al monasterio di S (an)t a M a r i a d e l l a G r o t t a, abbadessa la reverenda P a l l a d i a fiola del qu(odam) Domino Francesco Da Nassin et relitta del qu. Domino Damian Calauro, et al monasterio della S a n t a M a r i n a d e l C a s t e l d i G r e c i, abbadessa la reverenda Teocliti fiola del ditto qu. Domino Francesco, terreni ut supra mesure 300 di frumento, da esser divise fra li ditti dui monasterii si come parerà alli Cinque nobeli nostri sopra Napoletani et Malvasiotti essendo però obligeate le ditte abbadesse di levar dui monasterii al honor della preditta S(ant)a Maria, et S(ant)a Marina in termine de anni dui, et non li levando in ditto termine la concession sia nulla. (Senato Mar, XXVIII, fo 133. Const. Sathas, Documents inédits etc., o. c. tom. VIII, pp. 415-416).*

Μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Κολεγίου τῆς 4 τοῦ Νοέμβρη 1545 παραχωρήθηκαν χωράφια στὸ Λασίθι:

*Στὸ Θεοκλήτο Νταντά, πολίτη εὐγενῆ ἀπὸ τὸ Ναύπλιον ἢνα δοθοῦν χωράφια ποὺ νὰ ἀποδίδονται 400 μονζούρια σιτάρι.*

*Στὸ Μιχάλη Ντανασῆτη νὰ δοθοῦν χωράφια ὥστε νὰ ἀποδίδονται 250 μονζούρια σιτάρι.*

δω Λασιθίου. Ἀναφέρονται ὁ Νικολὸ Ντανασῆς, ἡ Νοβελέτα, ὁ Μιχαήλ, ὁ Τζουάνε. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Συμβολὴ στὴν Ἰστορία τοῦ Λασιθίου, κ.λ.π. o.c. passim.

1. Pietro Castrofilaca, Libro de Information delle cosse pubbliche del Regno de Candia et isole de Cerigo, Zante, Zaffalonia et Corfù fatto con ogni diligentia, per me Pietro Castrofilaca ecc. (Biblioteca di San Marco di Venezia, MSS. Italiani, cl. 6, No 156/6005, Karta 59.

Στὸν Ἰάκωβο Σπιέρο νὰ δοθοῦν τόσα χωράφια ποὺ νὰ ἀποδίδουν 250 μονζούρια σιτάρι<sup>1</sup>.

Μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Κολεγίου τῆς 24 τοῦ Δεκέμβρη 1547 παραχωρήθηκαν στὸ Λασίθι:

Στὸν Ἰωάννη Λευκάρῳ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο χωράφια, ποὺ ἀποδίδαν 150 μονζούρια σιτάρι. Τοῦ δόθηκε ἐπίσης ἴσοβια τὸ ὁφίκιο τοῦ εἰσπράπτορα στὸ Λασίθι. Δηλαδὴ νὰ συγκεντρώνῃ στὶς δημόσιες ἀποθήκες τὸ ἔνα τρίτο τῆς παραγωγῆς τοῦ σίτου ποὺ ἔπαιρνε τὸ Δημόσιο ἀπὸ τοὺς καλλιεργητές<sup>2</sup>.

Ολοὶ οἱ παραπάνω, ἢ οἱ κληρονόμοι των, ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν Καστροφύλακα<sup>3</sup> τὸ 1583, ὡς ὀφειλέτες διαφόρων ποσῶν σίτου στὸ βενετικὸ Δημόσιο.

Ἐκτοτε δὲν ἔχομε σχετικὲς πληροφορίες. Ὁπως ἀναφέρω καὶ προηγουμένως, μόνο τὸ ἐπώνυμο Ντανασῆς ἐπιζῆ σήμερα στὸ Τζερμιάδω Λασίου. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἀναφέρονται μερικὰ ὡς τοπωνύμια στὰ κτήματα ποὺ παραχωρήθηκαν στὶς οἰκογένειες ἐκεῖνες. Ἀπὸ αὐτὸ δὲν συνάγεται δτὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ Λασίθι. Πιστεύω πως οἱ ἀπόγονοι τῶν Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεμβασιωτῶν ἐξακολουθοῦν νὰ κατοικοῦν στὸν τόπο τῶν προγόνων των μὲ ἄλλα ἐπώνυμα σήμερα, ποὺ τὰ ἀπόκτησαν ἀπὸ παρωνύμια. Γιατὶ ὑπάρχει ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ συνήθεια στὴν Κρήτη καὶ εἰδικὰ στὸ Λασίθι, νὰ ἔχῃ κάθε κάτοικος καὶ τὸ «παρατσούκλι» του (παρωνύμιο), ποὺ πολλὲς φορὲς τὸ τελευταῖο εἶναι ἐπικρατέστερο καὶ στὸ τέλος μένει καὶ ἀποβάλλεται τὸ ἀρχικὸ ἐπώνυμο.

Καὶ ἡ συνήθεια αὐτὴ τῶν παρωνυμίων ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Καστροφύλακα (1583). Πολλὰ δόνματα τῶν ἐντοπίων ἐνοικιαστῶν τοῦ κάμπου τοῦ Λασιθίου ἀναφέρονται μὲ τὸ κύριο ἐπώνυμο καὶ τὸ παρώνυμο. Ἀναφέρω μερικὰ γιὰ δεῖγμα: Κωνστ. Σκλάβος Ρουκουνᾶτος - Κωνστ. Μενεγῆς Τζερμιᾶς - Κώστας Κρασώτης Τσουγκρῆς - Κωνστ. Σανοῦδος Καμπανὸς -Κωνστ. Σιλιγάρδος Μπασοκώστας - Κωνστ. Ξυράφης Ζουράρης - Κωνστ.

1. Senato Mar, XXVIII, fo 124-125. Const. Sathas, Documents inédits etc. o.c., tom. VIII, p. 414.

2. Bl. Senato Mar, XXIX, fo 139-140. Const. Sathas, Documents inédits ect. o.c., tom. VIII, p. 450. Τὸ ἐπώνυμο Λευκάρος δὲν ὑπάρχει σήμερα στὸ Λασίθι. Τὸ συνάντησα δῆμος τὸ 1967 στὸ Johannesburg τῆς Νότιας Αφρικῆς. Ἡ οἰκογένεια τῶν Λευκάρων διατήρησε τὸ ὁφίκιο πολλὰ χρόνια. Τὸ 1629 ἀναφέρει στὴν ἐκθεσή του δ Φραγκ. Μοροζίνι δτὶ: Τώρα καὶ δεκάδες χρόνια ἐξακολουθοῦν νὰ συγκεντρώνουν τὰ σιτηρὰ τοῦ Λασιθίου μερικοὶ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν Λευκάρων καὶ ἔνας ἀπ' αὐτοὺς καταχράστηκε πολλὲς χιλιάδες μονζούρια καὶ ἀπέθανε. "Ἐνας δλλος ἐξορίστηκε γιὰ παρόμοιες πλεγὲς καὶ δημερινὸς χρωστεῖ μεγάλες ποσότητες. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεῖα Κρητ. Ιστορίας, τόμ. II, σ. 125.

3. Pietro Castrofilaca, Libro de Information ecc., o.c. Karta 60.

Σκλάβιος Πλεύρης κλπ. Καὶ σώζονται σήμερα καὶ τὰ μὲν καὶ τὰ δὲ σὲ διαφορετικές οἰκογένειες, ποὺ δὲν ξέρουν τὴν συγγένεια μεταξύ των. Ἐννοεῖται, δτι καὶ οἱ Ντανασῆδες καὶ οἱ ἄλλοι κάτοικοι ἀπόγονοι τῶν Ναυπλιωτῶν καὶ Μονεμβασιωτῶν δὲν γνωρίζουν τίποτε γιὰ τὴν καταγωγή των ἀπὸ παράδοση.

Τοὺς νεώτερους χρόνους εἶναι γνωστοὶ οἱ σύγχρονοι ἀγῶνες τῶν Πελοποννησίων καὶ τῶν Κρητικῶν γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα καὶ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ Κρητικοὶ μπλέχτηκαν στὰ δίκτυα τῆς πολιτικῆς τῆς τσαρικῆς Ρωσίας καὶ πλήρωσαν ἀκριβὰ τὴν εὐπιστία των. Ὅπως εἶναι γνωστό, γιὰ νὰ ἔξυπηρετήσῃ τὰ συμφέροντά της ἔναντι τῆς Τουρκίας, ἐκμεταλλεύτηκε τὸν πόθο τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή των ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, καὶ τοὺς παρακίνησε νὰ ἐπαναστατήσουν, μὲ τὴν ὑπόσχεση δτι θὰ τοὺς βοηθήσῃ. Καὶ δὲν δυσκολεύτηκαν καθόλου νὰ τὸ πιστέψουν, γιατὶ ὑπῆρχε τότε δὲ χρησμὸς τῆς ὁπτασίας τοῦ Ἀγαθάγγελου γιὰ τὴ βοήθεια τοῦ ξανθοῦ θεοῦ γένους, ποὺ ἔννοοῦσε τοὺς Ρώσους<sup>1</sup>. Εἶναι γνωστὲς οἱ συμφορὲς ποὺ ἔπαθε τότε ἡ Πελοπόννησος καὶ ἡ Κρήτη, καὶ μάλιστα τὰ Σφακιά. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως ἐκείνης Δασκαλογιάννης γδάρθηκε ζωντανὸς στὴν πλατεῖα τοῦ Ἡρακλείου.

Ὑστερα ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες Ἐπαναστάσεις τῆς Κρήτης σ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ δέκατου ἔνατου αἰῶνα, καὶ τὴν ἄρνηση τῶν «Προστάτιδων Δυνάμεων» (τῆς Τουρκίας) νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ δίκαιο τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ τῆς Κρήτης, οἱ Κρητικοὶ ἀγωνιστὲς καὶ οἱ οἰκογένειες των καταφεύγαν ἐδῶ, στὴν Πελοπόννησο, νὰ ἀναλάβουν δυνάμεις γιὰ νὰ συνεχίσουν τοὺς ἀγῶνες των. Ἄλλα πολλοὶ ἔμεναν μόνιμοι κάτοικοι τῆς Πελοποννήσου.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ

### S U M M A R Y

*St. Spanakis, Crete and Peloponnes*

From a geographical, anthropological, historical and cultural point of view the relations between Crete and Peloponnes have been very clo-

1. «Ὀπτασία τοῦ Μακαρίου Ἱερωνύμου Ἀγαθαγγέλου...» Τὸ βιβλίο αὐτό, δποιος κι ἄν ήταν δ σκοπὸς τοῦ συγγραφέα του, καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν «προφητική του» ἀξία, εἶναι γεγονός, δτι εἶχε μεγάλη ἐπίδραση στὸ φρόνημα τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων καὶ ἀνεπτέρωσε καὶ ἐνίσχυσε ἀναμφισβήτητα τὶς ἐλπίδες των καὶ τὴν πίστη των, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους καὶ τὴν ἐπανάκτηση τῆς Ἑθνικῆς κληρονομίας.

se for centuries. The excavations in Cnossos and Mycenae uncovered the so called Creto-Mycenaean civilisation. The common destiny of these two island areas is underlined by events of the 16th c.

Refugees from Nauplion and Monembasia settled in the camp of Lassithi (East Crete) under the auspices of Venice, after they had left Peloponnese during the Turko-Venetian war. Their names still survive in Lassithi. Besides that, during the Revolution of 1821 and the Ottoman State many Cretans left the island to settle in Peloponnese as in Minoa (Tolo) in the area of Nauplion.

Δεύτερο παραδείγματος για την κοινή ιστορία των δύο αυτών περιοχών είναι η μετανάστευση που συνέβη την περίοδο 1821-1825, όπου οι οθωνικές αρχές απέβιβαν την πόλη της Τολού στην Κρήτη. Η πόλη της Τολού ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης στην περίοδο αυτή, καθώς η πόλη της Αρκαδίας ήταν μόνο ένα μικρό χωριό. Οι μετανάστες που έφυγαν από την Τολού ήταν πάνω από 10.000, καθώς η πόλη ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης στην περίοδο αυτή.

Το πρώτο παραδείγματος για την κοινή ιστορία των δύο αυτών περιοχών είναι η μετανάστευση που συνέβη την περίοδο 1821-1825, όπου οι οθωνικές αρχές απέβιβαν την πόλη της Τολού στην Κρήτη. Η πόλη της Τολού ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης στην περίοδο αυτή, καθώς η πόλη της Αρκαδίας ήταν μόνο ένα μικρό χωριό. Οι μετανάστες που έφυγαν από την Τολού ήταν πάνω από 10.000, καθώς η πόλη ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης στην περίοδο αυτή.

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

## SUMMARY

Στη σημερινή Κρήτη και Πελοπόννησο

Η πόλη της Τολού στην Κρήτη και η πόλη της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο είναι δύο πόλεις που έχουν ιστορία σε κοινωνικο-πολιτιστική σημασία.

Η πόλη της Τολού στην Κρήτη και η πόλη της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο είναι δύο πόλεις που έχουν ιστορία σε κοινωνικο-πολιτιστική σημασία.